



Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.

Πανελλήνια Ομοσπονδία
Συνοριακών Φυλάκων

Πρόεδρος: Χαρέλας Παν. τηλ. 6976000301 – Γ. Γραμματέας : Τοτονίδης Ιωάν τηλ. 6949414351
Τηλ -Fax: 231 1114888 - 2331064074 - email: posyfy@posyfy.gr – www.posyfy.gr

Θεσσαλονίκη 5 / 4 / 2024

Αριθ. Πρωτ : 4 / 2024

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Το διήμερο 28/29 Μαρτίου 2024 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό μας, Γενικό Συμβούλιο της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων, με πάνδημη συμμετοχή και των δεκαοκτώ Ενώσεων μελών της Ομοσπονδίας.

Στις εργασίες του Συνεδρίου τον Αρχηγό του Σώματος της ΕΛ.ΑΣ. εκπροσώπησε ο Γενικός Αστυνομικός Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγος κ. Μπουλούμπασης Χρήστος. Παρέστησαν επίσης από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Στάθης Αβραμίδης και από το Γραφείο του προέδρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. η κα Αναστασία Γεωργιάδου. Στις εργασίες του Συμβουλίου συμμετείχαν και οι Νομικοί Συνεργάτες της Ομοσπονδίας, κ. Ιωάννης Μισαηλίδης και Γεώργιος Λάγος.

Στο Σώμα των εκπροσώπων τέθηκαν προς συζήτηση, με σαφήνεια και πληρότητα, τα άμεσα και λίαν επίκαιρα θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους του Κλάδου μας και που για όλους εμάς είναι μείζονος σπουδαιότητας.

Ειδικότερα:

1. Τέθηκε υπόψη των εκπροσώπων, η πληροφόρηση που είχε το Προεδρείο για «λουκέτο» στις Υπηρεσίες Διαχείρισης Μετανάστευσης Ημαθίας και Χαλκιδικής, ήτοι σε Υπηρεσίες που λειτουργούν αδιάκοπα επί 24 συνεχή έτη, με τεράστια συμβολή στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος. Χωρίς καμία αξιολόγηση και αιτιολόγηση, υποβαθμίζοντας χωρίς προηγούμενο, την προσπάθεια αυτών των Υπηρεσιών,

επιχειρείται η αφαίμαξη του προσωπικού για να καλυφθούν «ανάγκες» και να κρυφτεί η ανικανότητα ορισμένων υπηρεσιακών παραγόντων να διοικήσουν.

2. Αναδείχθηκε η επιχειρούμενη συνολική υποβάθμιση του έργου του Κλάδου μας, αφού αποδεδειγμένα το τελευταίο διάστημα αντιλαμβανόμαστε διαφορετικές πολιτικές και υπηρεσιακές προσεγγίσεις στη διαχείριση του μεταναστευτικού.
3. Αναφέρθηκε εκτενώς το καίριο πρόβλημα των συμβασιούχων συνοριοφυλάκων, τους οποίους έχει προσλάβει η Κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια και εστιάσαμε στην μηδενική επαγγελματική τους προοπτική, στο ζοφερό τους μέλλον και στον επαίσχυντο διαχρονικό εμπαιγμό που υφίστανται οι συνάδελφοί μας, ήτοι ζητήματα που δεν επιτρέπεται να μας αφήνουν ανενεργούς, εθελοτυφλούντες και απαθείς, εναποθέτοντας ελπίδες σε αόριστες υποσχέσεις για το μέλλον.
4. Επισημάνθηκε ο εμπαιγμός και η υπόσχεση για «άμεση» πρόσληψη 150 επιπλέον συμβασιούχων συνοριοφυλάκων σε Καβάλα και Ροδόπη από το μακρινό 2020 έως και σήμερα, χωρίς αποτέλεσμα. Η λήψη απόφασης πριν τέσσερα χρόνια και το επείγον της πρόσληψης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, δυστυχώς δεν έχουν χρόνο υλοποίησης και δεν δεσμεύουν την Ηγεσία μας, πολιτική και φυσική. Όπως επισημάνθηκε απ' όλους τους εκπροσώπους των προεδρείων μας, σε κάθε αλλαγή της πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου (*πέντε έως τώρα*) αποτελεί άμεση εξαγγελία, αλλά μέχρι εκεί.
5. Η σύγχυση αρμοδιοτήτων των συνοριοφυλάκων ορισμένου χρόνου, το ασαφές και πρόχειρο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον θεσμό και η αδυναμία της Πολιτείας να δημιουργήσει στεγανά και προοπτική για το μέλλον τους, προσανατολισμένο στην αντιμετώπιση κάθε κινδύνου προερχόμενου από την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από εξωγενείς παράγοντες, αποτέλεσαν αφορμή για την ανάδειξη ιδιαίτερων προβληματισμών και τεράστιων ανησυχιών σε όλους τους συμμετέχοντες στο Γενικό Συμβούλιο.
6. Σύσσωμα και ομόφωνα όλα τα ενεργά Σωματεία – Μέλη της Ομοσπονδίας, κατήγγειλαν την αλγεινή συμπεριφορά του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος ενώ εισηγήθηκε εγγράφως (*και κυρίως κρυφά απ' όλους μας*) το «κλείσιμο» των δύο προαναφερθεισών Υπηρεσιών Διαχείρισης Μετανάστευσης της Κεντρικής Μακεδονίας, τρεις ημέρες νωρίτερα, επισκεπτόμενος την περιοχή αρμοδιότητάς του, μας συνεχάρη για την επιχειρησιακή δράση των Υπηρεσιών αυτών

και τα αποτελέσματα που πετυχαίνουν. Ποιος όμως είναι αυτός (*γιατί αδυνατούμε να πιστέψουμε ότι ενήργησε μόνος του*) που επέβαλε μια τέτοια απόφαση στον ανωτέρω αξιωματικό, η οποία λειτούργησε ισοπεδωτικά στις προηγούμενες λίαν πρόσφατες διαπιστώσεις του και τον οδήγησε σε λανθασμένη βούληση; Τι άλλαξε μέσα σε τρεις ημέρες και ενήργησε προς την αντίθετη κατεύθυνση; Γιατί δεν επισκέφθηκε τις δυο Υπηρεσίες, ώστε να πληροφορηθεί και να διαπιστώσει εκ του σύνεγγυς την επιχειρησιακή τους δραστηριότητα; Γιατί άμεσα απομάκρυνε, πριν καν αποφανθεί το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. για την αποδοχή ή μη της πρότασής του, το προσωπικό σε άλλες Υπηρεσίες της έδρας στη Δ.Α. Ημαθίας καθιστώντας ο ίδιος ανενεργή την συγκεκριμένη Υπηρεσία; Γιατί συνεχίζει και σήμερα να «ληλατεί» ενεργές Υπηρεσίες κλείνοντάς τες και αποδομώντας το έργο τους; Γιατί διατείνεται παντού πως δεν έχουν δραστηριότητα, ενώ δεν ζήτησε ποτέ από τις Υπηρεσίες στοιχεία; Γιατί δεν μας κάλεσε, πριν εισηγηθεί, σε έναν ειλικρινή διάλογο, ώστε να ακουστούν όλες οι απόψεις, τα θετικά και τα αρνητικά της πρότασής του; Ίσως επειδή ορισμένοι πιστεύουν πως έτσι θα λυθεί το πρόβλημα της λειψανδρίας στην Ελληνική Αστυνομία. Τούτο όμως δεν σημαίνει πως έχουν και δίκιο. Γιατί αν είχαν δίκιο δεν θα «κρυβόταν» και δεν θα έλεγαν και ψέματα σε εμάς.

Πριν δύο χρόνια ο **Πρωθυπουργός της Χώρας** τόνισε σε δημόσιο λόγο του πως θα **τσακίσει τα κυκλώματα των διακινητών**. Η συνεχής προσπάθεια από τις Υπηρεσίες αυτές φέρνει εκπληκτικά αποτελέσματα. Τι άλλαξε σήμερα και απενεργοποιούνται τέτοιες Υπηρεσίες; Πριν λίγους μήνες, πάλι ο Πρωθυπουργός της Χώρας, σε δημόσιο λόγο του ανέφερε πως **θα εξοικονομηθούν 2.500 αστυνομικοί από τα επονομαζόμενα «επίσημα»** και τις προσωπικές φρουρές για την ενίσχυση των αστυνομικών Υπηρεσιών. Γιατί αυτό δεν έχει επιτευχθεί έως σήμερα και παραμένουμε (*αν παραμένουμε σε αυτό το νούμερο*) στους 500 όπως ακούμε να διαχέεται τελευταία; Μήπως η αδυναμία να επιστρέψουν πίσω αστυνομικοί από αυτές τις κατηγορίες προσωπικού, οδηγεί στην αποδόμηση των Υπηρεσιών που διαχειρίζονται το μεταναστευτικό που είναι και ευκολότερη λύση; Ποιος πιο πάνω από τον Πρωθυπουργό της χώρας θα πρέπει να το πει για να υλοποιηθεί τελικά; Αντί λοιπόν η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία να αναβαθμίσει έναν θεσμό που διαχειρίζεται αποτελεσματικά και με επιτυχία το μεταναστευτικό πρόβλημα όπως πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν δημιουργήσει ξεχωριστό Σώμα Συνοριοφυλακής, δημιουργεί άλλα Σώματα και άλλες Αστυνομίες (*Πανεπιστημιακή, Δικαστική, κ.α.*) για να αντιμετωπίσει ενδεχομένως εσωτερικά ζητήματα (*τις περισσότερες φορές με αποτυχία*) ή απλά για να εθελουφλούν από κοινού, νομίζοντας ότι αφήνουν ένα στίγμα;

Είναι καιρός να πληροφορηθεί η κοινωνία μας, ότι την ώρα που η παράνομη μετανάστευση έχει μεταλλαχθεί σε ασύμμετρη απειλή για την δημόσια ασφάλεια σε ολόκληρη την Ευρώπη και χρησιμοποιείται απροκάλυπτα εκβιαστικά από τρίτες χώρες για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα συνεχίζει να προσλαμβάνει συμβασιούχους συνοριοφύλακες με ετήσια θητεία, δημιουργώντας έτσι ένα πλαίσιο εργασιακής ομηρίας για τη νέα γενιά στην ίδια τους την Χώρα. Αρνείται πεισματικά και αλαζονικά να διαμορφώσει προοπτική και ελπίδα γι' αυτούς που ορκίζονται να υπηρετούν την Χώρα τους ακόμα και με τη ζωή τους, δημιουργώντας συνθήκες εργασιακής ασφυξίας.

Ως εκπρόσωποι εργαζομένων αυτού του Κλάδου, που αποδεδειγμένα υπερασπιστήκαμε εμπράκτως τη Χώρα μας πολλές φορές έως σήμερα μέσα από τέτοια μορφή απειλής και η δράση μας είναι παγκοίμως γνωστή και επαινετή, δηλώνουμε emphaticά ότι διεκδικούμε καλύτερες εργασιακές συνθήκες, πλήρη διαφάνεια των προθέσεων της Κυβέρνησης και της Ηγεσίας του Σώματος για την «πολιτική βούληση» διαχείρισης του μεταναστευτικού στη Χώρα μας, για την εργασιακή σταθερότητα των μελών μας, για την ενίσχυση και όχι την κατάργηση των Υπηρεσιών μας και ζητάμε άμεσες απαντήσεις σε όλα όσα μας απασχολούν.

Όλα αυτά και άλλα τόσα που αδυνατούμε να αποτυπώσουμε σε λίγες γραμμές, μας δημιουργούν προβληματισμούς και εργασιακή ανασφάλεια για το αν πραγματικά η Πολιτεία επιθυμεί να εξαλείψει την παράνομη μετανάστευση ή να τη διατηρήσει και να «εκμεταλλεύεται» το πρόβλημα.

Ως το υπέρτατο συνδικαλιστικό όργανο αυτού του χώρου, οφείλουμε να επισημαίνουμε, να διαπιστώνουμε και να εκτιμούμε τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον. Πολλές φορές δεν τα καταφέραμε να πείσουμε την Πολιτεία για την ορθότητα των προτάσεών μας. Παρά ταύτα, μείναμε πιστοί στον όρκο μας, βάλαμε μπροστά το φιλότιμο και την αγάπη μας για την Πατρίδα και τα καταφέραμε! Δεν γίνεται όμως να προχωράμε έτσι. Δεν επιτρέπεται η αναγνώριση και τα εύσημα να είναι πρόσκαιρα και επικοινωνιακά. Απαιτούμε τομές, ορθές πολιτικές, καθαρές κουβέντες και τολμηρές αποφάσεις που θα δώσουν λύσεις στα προβλήματά μας και θα δημιουργήσουν το πλαίσιο προστασίας της Χώρας μας από ξένες επιβουλές.

Ομόφωνα η Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. ξεκαθαρίζει προς κάθε κατεύθυνση ότι θα ενημερώνει συνεχώς και λεπτομερώς τα μέλη της για τις εξελίξεις και τις αποφάσεις της Ηγεσίας, θα εντείνει την προσπάθεια πειθούς της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας και όχι μόνο, με επιχειρήματα, προτάσεις ειδικές και πλήρως εμπειριστατωμένες, αλλά και με ηχηρή επισήμανση των ανησυχιών μας. Οφείλουμε να προστατεύουμε και να βελτιώνουμε συνεχώς τις εργασιακές συνθήκες των μελών μας και τούτο θα πράξουμε με κάθε δυνατή επιλογή.

Λειτουργούμε όπως πάντα με διαφάνεια για κάθε ζήτημα που αφορά τα μέλη μας, πολλώ δε μάλλον για τα τόσο σημαντικά ζητήματα που αναλύσαμε στο πρόσφατο Γενικό Συμβούλιο, ευελπιστώντας πως αυτός ο τρόπος της λογικής, της σύνεσης και της συνεννόησης θα είναι κοινός.

Κρατάμε τις δυνάμεις μας και είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε επιτυχημένες μάχες με τις ασύμμετρες απειλές και τους κάθε λογής εξωτερικούς εχθρούς για την προστασία της Πατρίδας μας. Να είναι βέβαιοι όμως όλοι όσοι διαχειρίζονται τις τύχες μας ότι εάν οι περιστάσεις το απαιτήσουν, οι αγώνες μας για το καλό των συναδέλφων που εκπροσωπούμε, δεν θα υστερήσουν σε τίποτα και θα είναι εκκωφαντικοί.

Αναμένουμε πρωτίστως καλόπιστη ανταπόκριση !

Όλα τα προεδρεία των Ενώσεων Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.